

Nieuwsbrief Stichting VeloVelo

Nummer 17

Oktober 2015



Op de vooravond van ons vertrek naar de Filipijnen brengen we u graag op de hoogte van het nieuws van de laatste maanden.

In augustus hebben we een klein feestje gevierd, ons 5 jarig bestaan! Op 24 augustus 2010 zaten we bij de notaris. Een droom, een plan, vol met ideeën, maar nog geen projecten. In oktober van hetzelfde jaar vertrokken we met ons verjaardagsgeld naar de Filipijnen. We reisden naar de familie Ambatali in Casat. Het weerzien van Marjolein en de kennismaking van Linda met de familie was mooi en ook het begin van een aantal projecten. In Casat hebben we een succesvol kippenproject gedraaid. Ook ontmoetten we daar 2 meiden die onze hulp goed konden gebruiken in verband met medische problemen. Met de directrice van de basisschool spraken we af dat VeloVelo een aantal jaar een voedselproject zou financieren.

Nu, 5 jaar later, kijken we terug op fantastische jaren. We hebben veel ervaringen opgedaan, veel gelachen en soms gehuild. Het was leerzaam, uitdagend, soms moeilijk en zwaar, maar bovenal leuk. En we zijn helemaal klaar voor de komende 5 jaar!

En we beginnen met : onze 6e reis naar de Filipijnen! Morgen !

We houden u via Facebook en de website op de hoogte van de projecten.
We vinden het leuk jullie reacties te lezen.

Veel leesplezier!

Cynthia Binuya, Linda Selhorst & Marjolein van Wijk

NIEUWS

Kofferbakmarkt Fort Veldhuis

Op 27 september stond ons fanatieke en gezellige verkoopteam weer klaar om een heleboel spulletjes te verkopen. Dit keer stond de kraam bij Fort Veldhuis in Heemskerk. Het was een zonnige dag. Het was geen drukbezochte markt en toch is er € 98,36 opgehaald, super!
Veel dank aan ons trouwe verkoopteam.



Student Jennifer is ziek



Onze scholiere Jennifer is ziek. Ze heeft koorts, opgezwollen amandelen, een dikke knie en er wordt ook nog gedacht aan een longontsteking.

Cynthia is samen met Roel bij haar thuis, een kleine plek aan de spoorlijn, langs geweest. Ze hebben afgesproken dat Jennifer naar het kinderziekenhuis moet .

Dat zal een dezer dagen gebeuren. We zullen haar volgende week bezoeken en krijgen dan meer informatie.

De bouw is begonnen!

Vorig jaar hebben we tijdens ons bezoek aan de Filipijnen de, door supertyphoon Yolanda, totaal verwoeste school in Agkawayan bezocht. Er was niet veel meer van over. We hebben toen aangegeven dat we, als we een sponsor konden vinden, wel de bouw van een toiletgebouw voor onze rekening wilden nemen. Inmiddels hebben we een sponsor gevonden ! Stichting Talent heeft ons geholpen de bouw te financieren.

Inmiddels zijn de bouwmaterialen naar de plaats van de school gebracht. Vanwege de vele regenval in deze tijd, verloopt de bouw niet snel, maar wel gestaag !



OPROEP

We zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe sponsor die het voedselproject voor de straatkinderen in Manila wil ondersteunen.

Wie weet er een school of bedrijf waar we mee kunnen samenwerken?

We komen graag op school of het bedrijf om te vertellen en te laten zien, hoe het leven op de Filipijnen, en van een straatkind in het bijzonder, eruit ziet. We horen het graag !



FACEBOOK EN WEBSITE

Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, kunt u zowel onze Facebookpagina (Stichting VeloVelo - VeloVelo Foundation) als de website (www.velovelo.info) in de gaten houden.

We vinden het leuk als u onze berichten op Facebook 'liked' en/of deelt, zo brengt u uw Facebook vrienden ook op de hoogte van onze activiteiten.

